

# I ♥ Bhutan

“Hoi, ik ben Chimi Wangmo, ik zit links. Naast me zitten mijn beste vriendinnen: Dorji Pema en Pema Wangmo. Wij wonen in Bhutan. Onze koning en de regering praten veel over geluk. Op school en op televisie horen we erover. Geluk vinden zij belangrijker dan geld. Eén van mijn overgrootvaders was een rijke gouverneur. Hij had een paleis. Nu zijn we niet rijk meer; maakt niet uit. Onze families hebben allemaal een stukje grond. Daar verbouwen we veel van ons eten.”

